

Hoe werkt het?

Deze vorm van onderwijs valt buiten de verantwoordelijkheid van de openbare school. Als voldoende ouders om (RK) GVO vragen, biedt de school gelegenheid aan kinderen om dit onderwijs (vrijwillig) te volgen. In de praktijk komt dit neer op één lesuur per week. De les wordt gewoon binnen schooltijd gegeven. Kinderen die hier niet aan meedoen, krijgen een andere les aangeboden.

De lessen worden jaarlijks ingeroosterd op een vast moment in de week op basis van overleg tussen de school en de aanbieders van godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs.

Gebruikelijk is om uit te gaan van een minimum aantal van zeven leerlingen per groep. Waar mogelijk dienen groepen van één levensbeschouwelijke richting gecombineerd te worden tot een maximum van 22 leerlingen.

Omdat de school geen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud van het godsdienstig vormingsonderwijs, treedt de school alleen op als gastheer. De docenten zijn in dienst bij hun eigen werkgever, in dit geval de stichting Rooms-katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs.

Wat kost het?

Godsdienstig vormingsonderwijs is gratis. Het onderwijs wordt gesubsidieerd door de Rijksoverheid. In artikel 50 en 51 van de Wet Primair Onderwijs staat dat leerlingen recht hebben op godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. De openbare school moet aandacht schenken aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en aan de betekenis van de verscheidenheid van die waarden, aldus de wet.

Levensbeschouwing is een fundamenteel element in de ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs in ethiek en in verantwoord sociaal handelen is elementair om later evenwichtig invulling te kunnen geven aan het burgerschap. Dit onderwijs biedt jonge mensen daartoe een raamwerk en reikt basisvaardigheden aan waar zij later baat bij hebben.

Hoe kan uw kind meedoen?

De school waar uw kind op zit, biedt één keer per jaar een inventarisatiebrief aan de ouders aan, waarop u uw wensen over RK GVO kenbaar kunt maken. Ouders kunnen ook zelf initiatief nemen en de school vragen om rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs te laten verzorgen.



GVO en HVO:

Uniek recht op aanvullend onderwijs

Ouders met kinderen op de openbare basisschool hebben een uniek recht op gratis ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Namelijk: godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) in een richting die zij zelf kunnen kiezen. Dit gebeurt momenteel al op de helft van de openbare basisscholen door in totaal 700 protestantse, katholieke, hindoeïstische, islamitische en humanistische vakdocenten.

Het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs wordt gegeven door geschoolde leraren in opdracht van kerken, humanistische of andere levensbeschouwelijke organisaties. Op verzoek van de ouders stelt de openbare school onder schooltijd een lokaal beschikbaar, meestal voor een uur per week.

Informatie

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl.

E-mail: m.kiekens@gvoenhvo.nl en a.habets@gvoenhvo.nl



RK GVO.

**Rooms-katholiek
Godsdienstig Vormingsonderwijs
op openbare basisscholen**



*Kinderen
die vragen...*

Kinderen stellen soms pittige vragen, waar je als ouder niet meteen een antwoord op weet.

- Wie heeft de wereld gemaakt?
- Waarom ben ik hier?
- Waar gaan we naartoe als we doodgaan?

Levensvragen

Vaak gaan vragen die kinderen stellen, over thema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de burens naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met Kerstmis vieren...

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen. Ook op de openbare basisschool.



Rooms-katholiek GVO

U heeft er als ouder voor gekozen om uw kind les te laten volgen op een openbare basisschool. Dat wil echter niet zeggen, dat er geen godsdienstig onderwijs gegeven kan worden.

Tijdens de lessen rooms-katholiek godsdienstig vormingsonderwijs krijgen kinderen vorming vanuit het katholieke geloof. Het gaat dan om de zoektocht naar het Mysterie van ons leven en de antwoorden die de leer en de traditie van de Rooms-katholieke Kerk daarop geven. Deze vorming gebeurt door gebruik te maken van verhalen uit de Bijbel en de katholieke traditie.

Veel aandacht zal gegeven worden aan de viering van de feesten uit het kerkelijk jaar. Natuurlijk gaat het ook over algemene waarden in onze westerse maatschappij, met inbegrip van de typisch christelijke en katholieke waarden.

Zo vertelt docente Hetty van der Laar: 'Elke bijbeltekst vertelt telkens iets nieuws. Je moet samen met de kinderen het verhaal achter

de tekst ontdekken, de boodschap zien te vinden, de rode draad waardoor al de verhalen met elkaar verbonden worden. Ik ben ervan overtuigd dat het elkaars waarom weten veel onbegrip en discussie wegneemt.'

Docente Hetty Heling: 'Bijzondere momenten zijn er altijd, bijvoorbeeld als een kind met een verlies te maken krijgt. Dan is er ruimte voor rituelen, zoals het aansteken van een kaarsje, een lied zingen over verdriet, het delen van emoties.'

Vormingsonderwijs

Inhoudelijk worden verschillende gebieden onderscheiden die in dit onderwijs aan de orde komen:

Verhalen

Aan bod komen verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en daarnaast verhalen uit de katholieke traditie, met name heiligenverhalen. Bij de lessen is de persoon van Jezus Christus een inspiratiebron.

Feesten en rituelen

Aandacht zal besteed worden aan de grote katholieke feesten zoals Pasen, Kerstmis en Pinksteren en de rituelen die samenhangen met deze feesten en het dagelijks leven, zoals bidden.

Waarden en normen

Naast algemeen aanvaarde waarden zoals respect en tolerantie krijgen ook de meer katholiek getinte waarden aandacht zoals bijvoorbeeld naastenliefde, opoffering en vergeving.

